

## Over Bekkers Piano Gitaar Duo

Piano en gitaar, de twee populairste instrumenten met een autonoom repertoire. Ook vaak afzonderlijk gehoord als begeleiding van melodieinstrumenten. Het is dan ook met recht dat beide instrumenten hun eigen unieke plek binnen de muzikwereld hebben. Samengevoegd vormen zij echter een combinatie die een geheel nieuwe en verrassende wereld van klank en expressie laat ontstaan.

Anne Ku en Robert Bekkers zijn met Bekkers Piano Gitaar Duo een ongebruikelijke combinatie in de kamermuziek. Al is deze vergeten traditie uit de eerste helft van de 19e eeuw bijna vergeten, met gebruik van moderne instrumenten maken Robert en Anne deze verrassende combinatie weer actueel.

Naast de oude meesters hebben Robert en Anne ook een uitgebreid hedendaags repertoire. Sinds het huwelijk van Andres Segovia met de pianiste Paquita is piano en gitaar als duo weer opgepakt door componisten als Tedesco en Ponce. Naast deze en andere werken, motiveren Robert en Anne levende componisten om voor hen te schrijven. Dit heeft al diverse eneroverende nieuwe werken opgeleverd.

Robert en Anne speelden in Londen, Noord-Cyprus, Zuid-Afrika, Italië, VS, Spanje en treden veelvuldig op door heel Nederland. Graag delen zij hun verrassend veelzijdig en virtuoos repertoire met hun publiek.

In juni 2006 startte het duo de Monumenthuis Concertserie in Utrecht, om hiermee de kloof tussen de professionele musicus en liefhebber te overbruggen. Het volgende huisconcert is zaterdag 3 oktober 2009 met gitarist Derek Gripper uit Kaapstad (SA), met gitaar masterclass en workshop. Voor informatie en reserveren kijk op <http://www.pianoguitar.com/concerten/>

### Volgende duo concerten:

zondag 13 september 2009 @13:00 "Pull, pluck, strum, bang!"  
Utrecht Uitfeest (gratis)

zondag 20 september 2009 @12:00 "A Mediterranean Summer"  
Oosterkerk, Amsterdam (gratis)

zaterdag 26 september 2009 @20:00 "21<sup>st</sup> Century Music"  
Huisconcert, Amsterdam

Bekkers Piano Guitar Duo Website: <http://www.pianoguitar.com>



**zaterdag 12 september 2009**

**13:00 – 13:45**

Academiegebouw Domplein Utrecht

*Bekkers Piano Gitaar Duo*

*Robert Bekkers, guitar --- Anne Ku, piano*

**-A Mediterranean Summer-**

## Programma

Sonatina Federico Moreno Torroba (1891 - 1982)

*Allegretto*  
*Andante*  
*Allegro*

Fantasia para un Gentilhombre (1954) Joaquín Rodrigo (1901 - 1999)

*Villano y Ricercare*  
*Españoleta y Fanfare de la Caballería de Nápoles*  
*Danza de las Hachas*  
*Canario*

Asturias (Leyenda) Isaac Albeniz (1860-1909)

*guitar solo*

Summer from The Four Seasons Antonio Vivaldi (1678 - 1741)

*Allegro non molto*  
*Adagio e piano - Presto e forte*  
*Presto*

arr. R. Bekkers (2008)

## L'Estate

*Allegro non molto - Allegro*  
Sotto dura Stagion dal Sole accesa  
Langue l' huom, langue 'l gregge, ed arde il Pino;  
Scioglie il Cucco la Voce, e tosto intesa  
Canta la Tortorella e 'l gardelino.  
Zeffiro dolce Spira, mà contesa  
Muove Borea improvviso al Suo vicino;  
E piange il Pastorel, perche sospesa  
Teme fiera borasca, e 'l suo destino;

*Adagio e piano - Presto e forte*  
Toglie alle membra lasse il Suo riposo  
timore de' Lampi, e tuoni fieri  
E de mosche, e mossoni il Stuol furioso!

*Presto*  
Ah che pur troppo i Suo timor Son veri  
Tuona e fulmina il Ciel e grandioso  
Tronca il capo alle Spiche e a' grani alteri.

## Zomer

*Allegro non molto*  
Onder de meedogenloze zengende zonnehitte  
lijden mens en dier, de pijnbomen zijn verdord.  
De koekoek verheft zijn stem en al gauw  
stemmen tortelduif en distelvink daarmee in.  
Een zacht briesje beroert de lucht, maar  
de jaloerse Noordenwind veegt hem opzij.  
De bedroefde herder beeft van angst  
Zijn "instinct" en het gezoem van vliegen en muggen. zeggen "het gaat stormen."

*Adagio e piano - Presto e forte*  
Zijn vermoeide ledematen verstijven bij voorbaat  
van angst voor bliksemflits en rollende donder.

*Presto*  
Helaas: zijn gevoel voor de natuur bedroog hem niet:  
Het dondert en bliksemt aan het firmament  
en hagelstenen knakken de rijpe trotse korenaren.

## Summer

*Allegro non molto*  
Under a hard Season, fired up by the Sun  
Languishes man, languishes the flock and burns the pine  
We hear the cuckoo's voice; then sweet songs of the turtledove and finch are heard.  
Soft breezes stir the air... but threatening north wind sweeps them suddenly aside.  
The shepherd trembles, fearing violent storms and his fate.

*Adagio e piano - Presto e forte*  
The fear of lightning and fierce thunder  
Robs his tired limbs of rest  
As gnats and flies buzz furiously around.

*Presto*  
Alas, his fears were justified  
The Heavens thunders and roar and majestically  
Cuts the head off the wheat and damages the grain.